



Wandel/Fiets tocht 1 4,5 km lengte.

Parkeren op de "Peekaaje"(1) aan de Oost havendijk tegenover no. 8 a , Deze naam dankt dit stuk kaai omdat hier de suikerbieten lagen opgeslagen om met de boot naar de suiker fabrieken in Dinteloord en Puttershoek vervoerd te worden", U bevindt zich hier voor de Joodse begraafplaats (2) waarvan de ingang zich aan de rechterzijde naast het gebouw van de Home service bevindt (houten hek).

Het voetbruggetje(3) oversteken en dan rechtdoor de secretarieweg in. over dit bruggetje reed vroeger de stoomtrein, deze heeft van 1909 tot 1956 de verbinding gevormd tussen alle plaatsen over het hele eiland en zeker en dat was heel belangrijk voor de economie, met de veerpont in Middelharnis.

Dan langs de slagboom het ziekenhuis terrein op, " dankzij een legaat van Paulina van Weel is dit Bethesda ziekenhuis ontstaan het is nu zeer modern en goed geoutilleerd ondanks de geringe ruimte vinden er steeds verbouwingen en modernisering plaats, vanaf de slagboom ziet U boven de O.K afdeling nog de bewaard gebleven koperen torenspits(4) die geplaatst is boven op deze afdeling, nadat de gehele oude ingang is komen te vervallen.

Na +/- 25 meter rechts het smalle voetbruggetje over de boezem oversteken naar het voetpad van de boezemweg aan de overzijde van de weg en deze naar links volgen.

Bij de voetgangers oversteekplaats naar links oversteken, let U voor U oversteekt eerst nog even op het laatste huis dit was vroeger in gebruik als pastorie let op de mooie glas in lood ramen aan de zijkant: de zaaier.(5) Nadat U bent overgestoken passeert U het huidige busstation, hier bevond zich vroeger het station van de tram(6), welke nog vele jaren als restaurant en nog langer als café in gebruik is geweest.

Na het busstation naar rechts de Tramweg in U begrijpt nu waarom deze weg zo heet, ziet U de tram rijden door het boezemplantsoen???

Deze weg tot het einde na +/- 400 meter volgen, vervolgens bij de houten brug rechtdoor het smalle grindbruggetje over dat recht op de boerderij afgaat, waar vroeger Zacharias Poortvliet (Oom van de bekende tekenaar Rien Poortvliet) woonde(7), waar hij in vele boeken aan refereerde en over tekende, ook over dit bruggetje reed de trein/tram.

Hier het pad naar rechts volgen tot de asfaltweg, hier naar links waarna U na +/- 180 meter aan Uw linkerhand de oprit naar korenmolen de Eendracht vindt(8), de eerste steen is gelegd op 12 maart 1846, loopt U gerust om de molen heen en geniet van de rust en het uitzicht dat U hier heeft. (wappert er een blauwe wimpel aan de molen dan is hij open ter bezichtiging en voorziet de molenaar U graag van de nodige informatie).

Terug over de asfaltweg naar het steentjes bruggetje, deze oversteken en dan gelijk rechtsaf over het smalle wandelpad langs de boezem achter de Oranjelaan langs.

Aan het einde van dit pad ziet U rechts het watergemaal dat bij heeft gedragen aan het bemalen van deze polder, thans in gebruik als woonhuis(9), hiervan zegt de eerste steen dat hij is geleyt op de 26 sten april 1731, hier schuin naar rechts oversteken de Oude wei in, stelt U zich voor dat dit in vroeger tijden een moderne uitbreiding van het dorp was en gelijk de buitenste bebouwing met boerderijen en witlofbedrijven waarvan er thans slechts nog één in gebruik is. (in de volksmond had deze weg de bijnaam wolfertsbocht naar de wolphaertsbocht in Rotterdam(10), omdat hier veel Familie's Wolfert woonden.

Einde links de Philip Hoofjesweg in dan weer 1 e Links de Wernerlaan in.

2 e Rechts de Burgemeester C. Zaayerlaan in, (hier passeert U op no 6 een gebouw, thans in gebruik als woning met winkel (groentezaak), vroeger was dit het publieke badhuis met één zijde voor de Dames en één voor de Heren en toen de noodzaak hiervoor overging omdat de meeste mensen zelf een douche kregen is dit gebouw nog vele jaren als postkantoor in gebruik geweest(11), na 420 meter op de kruising met het achterdorp waar ooit de paardenmarkt werd gehouden, rechtsaf de ring op om de kerk heen(12), volgens historische gegevens is er al in 1416 een kerk gesticht die aanvankelijk dienst deed als kapel. Rond het gebouw was een gracht gegraven, de kerkring, die aan de buitenkant bebouwd werd met huizen. Volgens een gevelsteen is 1483 het jaar waarin de toren gebouwd is. Het jaar 1488 is waarschijnlijk het jaar van de stichting van de Grote Kerk van Dirksland. Met die stichting werd de gemeenschap tot parochie verheven. Er werden toen een parochiepriester en een kapelaan aangesteld. In 1572 ging de kerk van Dirksland over in handen van de reformatie. De eerste dominee, Simon Jansz. Begon in 1581. Bij de renovatie in de periode 1966-1970 kwam achter een kalklaag een muurschildering van de Heilige Christophorus tevoorschijn; een herinnering aan de oorsprong van dit gebouw. waarvan de eerste steen is gelegd op 14 juni 1488. In de kerkring wisten vroeger de vrouwen hun was en zij legden daarna de was op het gras van de Ring te bleken, ook treft U op no. 43 het oude Weeshuis uit 1858 aan, welke hoorde bij de hervormde kerk.(13).

Linksaf via de ring de Voorstraat op waar U vele imposante en rijke panden uit vroeger tijden tegenkomt (een oude pastorie, Huisartspraktijk, gemeentehuis, notaris kantoor e.d., ook vele winkels bevonden zich hier)Voor no. 37 bevindt zich bij de voormalige oude dorpsmidse nog de travaille(14)waar vroeger de paarden in beslagen werden, met in het wegdek nog de geharde steen om de metalen banden die rond de wagenwielen zaten te vervangen, op no 39 bevond zich het dorpslogement van Polderman, welke zeer floreerde door dat men niet zomaar van het eiland af kon rijden, men moest de boot nemen want wij wonen en leven op een echt eiland en er waren in die tijden nog geen vaste oeververbindingen dit is pas met de deltawerken gekomen, dus veel handelsreizigers overnachtten hier er is toen zelfs een verdieping opgeplaatst van twee ging dit dorpslogement naar drie verdiepingen wat bijna nergens in terug te vinden is, dit was nog echt vakmanschap.

Aan het einde van de Voorstraat gelijk na de fotograaf het smalle weggetje naar rechts in, de Onderlangs op, na +/- 40 meter naar rechts de Tuinstraat in, hier loopt U achter alle garages en bergingen van de rijke woningen aan de Voorstraat langs.

Na 120 meter linksaf de Tuinstraat in hier staat een bord voetpad U loopt nu tussen de smalle arbeiderswoningen uit de vorige eeuw, dit was vroeger het kerkepad(15) en liep tussen de hervormde kerk aan de Ring en de Gereformeerde gemeente aan de Geldersedijk, dus hier konden de mensen elkaar op zondag komende en gaande naar de kerk tegenkomen, bijna aan het einde maakt dit smalle voetpad een slingertje en echt U kunt hier gewoon doorlopen.

Na het doorlopen van de parkeerplaats aan de Geldersedijk linksaf slaan om de nieuwe supermarkt heen die staat op de plaats waar vroeger de oude Gereformeerde gemeente kerk stond, net voor de Straatdijk (wat vroeger de!!! Winkelstraat van Dirksland was), rechtsaf de Boomvlietstraat in.

Rechtdoor de, let op drukke kruising van de Boomvliet oversteken en rechtdoor het fietspad op het Korteweegje in, wat vroeger de verharde toegangsweg was waarover alle karren naar vooral de haven aankwamen om te laden en te lossen.

Bij de fraai gerestaureerde toegangs pilasters van de mooie heren boerderij de Boomvliet(16) slaat U linksaf de weg overstekend de Onwaardsedijk in.

Al het land rechts van U in de lager gelegen polder stond in 1953 zover het oog kon zien onder ongeveer een halve meter water, dus ook al deze nu zo idyllisch gelegen mooie woningen.

De eerste dijk linksaf is de Zuid Spuidijk welke U aan het eind naar de haven voert, vroeger het kloppende hart van Dirksland.

Hier rechtsaf waarna U terug bent op Uw startlocatie.

Wij hopen dat U van deze wandeling genoten heeft en graag tot ziens in Dirksland.

